

Supplement til bogen ”Ærø besat 1940-1945”

Korporal Erik Andreas Krogh
18.06.1917 -16.08.1996.



Det var ikke nogen særlig ærefuld modstand Danmark ydede, da landet blev overfaldet af Tyskland den 9. april 1940. I Sønderjylland var der dog steder, hvor modige danske soldater tog kampen op mod den overvældende overmagt. Marstalleren Erik Krogh, søn af apotekeren i Marstal, var som korporal tjenestegørende ved Slesviske Fodregiments (2. regiment) kanonkompagni på Haderslev Kaserne.

Den 9. april blev kompagniet vækket kl. ca. 4.30, våben og udrustning stod klar i kasernegården. Mandskabet fik ladet deres våben, og kompagniet marcherede, med håndtrukne fodfolkskanoner, mod syd gennem byen. På vej gennem byen måtte soldaterne flere gange søge flyverskjul for tyske flyvemaskiner, der dog kun kastede med flyveblade. Erik Krogh var udnævnt til halvdelingsfører, og havde kommandoer over to grupper, hver udrustet med en 20 mm. maskinkanon.



20mm maskinkanon.

Kroghs grupper fik ordre til at gå i stilling på Sønderbro, og befæste broen foran Slotsvandmøllen. Soldaterne blokerede vejen fra Åbenrå med tipvogne, fra et nærliggende jernbanespor. Tipvognene gav dog ikke soldaterne synderlig dækning.



Tipvognsspærringen foran Slotsvandmøllen. Maskingeværgruppen ses mellem tipvognene.



Kort over kamphandlingerne

Klokken ca. 07 ankom dele af den sprængte styrke fra kasernen Søgård, som meldte om kampe mod fjendtlige kampvogne og motoriserede styrker. Kort tid efter sås de første tyske pansrede køretøjer, og kanonkompagniet åbnede ild fra deres forskellige stillinger. Tæt ved Kroghs halvdeling var der placeret en deling med to 37 mm. fodfolkskanoner. Denne deling fik ram på to tyske kampvogne og fik skudt bæltet af en tredje, inden en voldsom ild fra tyskerne fik sat de to danske kanoner ud af spil. Den velskydende skytte, Hans Chr. Hansen fra Kerteminde, var dødelig såret, og kornet F. J. M. Vesterby fra Ålborg var dræbt. Yderligere to mand fra kanonstillingen blev såret. Den ene af kanonerne blev knust under en kampvogns bælte.



Den ødelagte 37 mm kanon. Geværerne er stillet op af muren.

O. A. Hansen fra Videbæk, som var skytte ved den ene af Kroghs 20 mm. maskinkanoner blev såret i armen, og blev omgående afløst af en ny skytte.

Den sårede skytte nåede ikke i dækning, men blev ramt på ny. Da Erik Krogh kom ham til undsætning, konstaterede han, at Hansen var død, og Krogh blev selv såret at to skud i højre arm tæt ved albuen.



Soldaten 108 O. A. Hansen ligger dræbt ved maskinkanonen.

Regimentschefen, oberst A. Hartz, der befandt sig på Sønderbro, blev kontaktet af en forbindelsesofficer, med besked fra krigsministeriet om at kampen skulle indstilles. For at standse tyskernes skydning, blev der hængt et hvidt håndklæde på et gevær, som blev stukket frem fra et vindue i møllen. Soldaterne var skuffede og frustrerede over ordren til at indstille skydningen, de gik i

dækning i møllen, hvor Krogh og de øvrige sårede blev forbundet. De sårede blev indlagt på Haderslev Sygehus, og overlægen vurderede at Krogh ville undgå varigt mén.

Andy Bønnelykke fra Marstal var menig i 3. bataillons 4. kompagni, som var i stilling i sydkanten af Haderslev om morgenen den 9. april. Bønnelykke var tæt på begivenhederne, men kom ikke i kamp.

Kampen ved Haderslev kostede på dansk side fire soldater livet, og foruden korporal Krogh, blev der såret fire soldater. Tyskernes tab er aldrig blevet oplyst. I alt faldt der den 9. april 1940 på dansk side, 16 soldater og 20 blev såret. Dannebrog som vejede på Haderslev Kaserne, blev skiftet ud med hagekorsflaget, og tyskerne overtog kasernen.

Udover Erik Krogh og Andy Bønnelykke, var der 11 ærøboer som gjorde tjeneste i Sønderjylland den 9. april. De øvrige var: Alfred Mathisen fra Vindeballe, Jørgen F. Petersen fra Ærøskøbing, Vilhelm Sechlau fra Vindeballe, Jens P. Nissen fra Ronæs, Ejnar Fich fra Ærøskøbing, Hans Madsen fra Risemark, Halfdan Jensen fra Ommel, Anton Jensen fra Ærøskøbing, Groth Christensen fra Risemark, Hans Dam Rasmussen fra Ærøskøbing og Ralf Petersen fra Snekkemose. Ud over ovennævnte, var der endnu en marstaller, som gjorde tjeneste i Haderslev den 9. april. Der er ikke fundet beretning om, at nogen af disse ærøboer havde været i kamp.



Oberst Hartz uddeler den 19. september 1940 statens hædersgave til de sårede soldater fra kampene i Haderslev. Forrest fra venstre ses korporal Erik Krogh.

Efter hjemsendelsen fra militæret, blev Erik Krogh medlem af modstandsbevægelsen i region II (Midtjylland). Han var gruppefører i en militærgruppe i Horsens Distrikt. Erik Krogh boede i Tyrsted ved Horsens og døde den 16.08.1996.

Kilder:

Ærø Avis.

Ærø Folkeblad.

Arne Stevns (red.): 9. april, skildret i breve fra danske soldater.

Vilhelm La Cour (red.): Danmark under besættelsen.

Sigvald Ejsing: Kampene i Haderslev 9. april 1940.

Modstandsdatabasen.

Billederne er venligst stillet til rådighed af Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

OBS: Også J. L. fra Marstal var soldat i Haderslev den 9. april 1940. Han ønsker ikke at hans navn nævnes.

Marstal den 27.09.2013

John Kristensen